



KAIROS

MEI 2024

NIEUWSBRIEF



**ALS JE NIET VAN
DAKLOZEN
HOUDT
GEEF ZE DAN
EEN HUIS**

Loesje

www.loesje.nl
loesje@loesje.nl



VOORWOORD

Sinds januari ben ik vrij geroosterd. Dat is even wennen. Eerst draaide ik gewoon volledig mee met mijn team. Dag, nacht, weekenddiensten en om de week de bereikbaarheidsdienst.

Maar nu dus niet meer. Nu ben ik echt voornamelijk bezig met dingen die een directeur doet. Dat is ontzettend fijn, want het is een teken dat het goed gaat met Kairos. We hebben nu meer tijd om onze taken goed uit te voeren. Dat is een mooi en natuurlijk proces geweest. Van opstart, naar stabilisatie naar verdieping en professionalisering.

Ik mocht dingen loslaten. Dat was even wennen maar ik heb een super team dus dat proces kon ik in het volste vertrouwen aangaan. Maar nu zit ik dus meestal op kantoor (ons mooie kantoor vlakbij Kairos aan de Ring van Dirksland)...achter de computer of ben ik in gesprek met gemeentes, zorgaanbieders, werk ik aan beleidstukken of doe de administratie.

Gemeente Nissewaard en gemeente Goeree-Overflakkee gaan vanaf dit jaar de verblijfstrajecten vergoeden van de maatschappelijke opvang. Dat geeft de nodige ruimte.

We zijn ontzettend dankbaar dat we dankzij alle giften de kans hebben gekregen om ons te bewijzen. We hebben laten zien dat de manier waarop Kairos de opvang heeft georganiseerd werkt en een positieve impact heeft op heel veel levens. We bieden echte duurzame zorg. (zie onze cijfers verderop in de nieuwsbrief) zijn zelfs op zoek naar nieuwe collega's.

Kairos gaat dus van overleven naar leven en dat is gelijk het bruggetje naar onze gasten...want dan zie je hoe belangrijk een stabiele basis is. Het geeft ruimte om alles aan te pakken. Je kan vooruit gaan denken, gaan plannen en organiseren. Met andere woorden, je krijgt grip en er ontstaat perspectief. Daarnaast is het fijn dat je serieus wordt genomen en gezien wordt. Daar hebben we allemaal behoefte aan.

Natuurlijk ben ik vaak bij Kairos te vinden. En schuif ik als het even kan tussen de middag bij Kairos aan voor de lunch met de gasten.

En het is misschien niet netjes...maar pas belde een collega: "Bjørn...ik heb griep, kan je m'n dienst overnemen?" en toen dacht ik...Yes!



Bjørn Noordzij

Directeur

HET VERHAAL VAN DE OLIFANT

Een illustratie van geblinddoekte mensen die allemaal een stukje van de olifant onderzoeken. Hij werd pas tijdens een bijeenkomst gebruikt om te omschrijven hoe iedereen vanuit zijn eigen beleving naar een situatie kan kijken. We wilden deze ook in onze nieuwsbrief delen. We merken nog steeds dat er soms vanuit onbegrip en onvoldoende informatie een stelling wordt genomen waar moeilijk vanaf afgeweken wordt.

Over onze doelgroep worden soms stevige uitspraken gedaan: dakloos, eigen schuld, verslaafd, lui, onwil, dat komt nooit meer goed, ze moeten maar voelen. Maar dat is omdat er maar naar een klein stukje van de mens wordt gekeken. Vaak het stukje waar we last van hebben. De buurtbewoner, de zorgverlener, de politieagent, de medewerker bij de gemeente kijken allemaal met hun eigen pet op naar die olifant. Logisch, want we hebben ook andere belangen en andere doelen. Samenwerken is zo belangrijk, want uiteindelijk hebben we natuurlijk ook gewoon hetzelfde doel.

We merken dat als we ons verdiepen en naar het hele plaatje kijken, we meer begrip voor bepaald gedrag krijgen. (Wat niet betekent dat we het gedrag goedkeuren, maar keur de mens daarachter niet af) Door dat begrip ontstaat er ruimte voor wederzijds begrip, er ontstaat vertrouwen. En met dat vertrouwen ontstaat er ruimte voor verandering. Daarom hebben we elkaar keihard nodig. Om een compleet en eerlijk beeld te vormen en weer perspectief te krijgen. Dat betekent soms ook maatwerk. Gelukkig werken we met heel veel professionals samen die naar die hele olifant willen kijken en daarmee het verschil maken.

Als je de levensverhalen van onze gasten kent, dan maken die heel veel indruk. En dan is het opeens minder onbegrijpelijk dat ze in bepaalde situaties terechtkomen. Vaak zijn het gevoelige gasten die zich op allerlei manieren hebben moeten wapenen tegen de tegenslagen waar ze in hun vaak jonge leven mee te maken kregen. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. En we zien dat als ze een eerlijke kans krijgen en die pakken, ze uiteindelijk gewoon hetzelfde willen als iedereen. En dat verdienen ze ook.





VRIENDEN VAN KAIROS

Kairos kan tot op de dag van vandaag haar gasten een warme veilige plek bieden om stappen te maken naar een nieuw bestaan onder andere dankzij donaties. Onder de naam Vrienden van Kairos is een aparte stichting (met ANBI-status) opgericht om donaties en giften te verwerven voor de Stichting Kairos.

Beide stichtingen houden intensief contact. Heeft een gast van Kairos een individuele gift van de Vrienden nodig dan kan dat. Ook als de Stichting Kairos een collectieve gift nodig heeft van de Vrienden dan is dat mogelijk. Immers, al het geld dat de Vrienden van Kairos ophaalt is bedoeld om de hulp aan kwetsbare jongvolwassenen op Goeree-Overflakkee te waarborgen. Hiermee kunnen we de nodige doorbraken te forceren.

Voor 2024 zetten we in op het gaan aanbieden van hulp door Kairos aan jonge kwetsbare vrouwen op Goeree-Overflakkee. Het tweede doel is het financieel mogelijk maken dat gasten goed uitstromen naar een woonplek. Belangrijke doelen waar we graag een beroep doen op u, onze donateurs. We zijn ontzettend blij en dankbaar voor iedere gift

Anneke du Pree- van der Slik, voorzitter

Jan van Dongen, secretaris

Joost van Welsenis, penningmeester

Lees meer over de Vrienden van Kairos op de website van Kairos.

Banknummer: NL25RABO0383043778 t.n.v. Stichtingen Vrienden van Kairos

LATEN WE
NUCHTER
BLIJVEN .nl



Björn Noordzij
Directeur Stichting Kairos

Column

We zijn van onszelf leuk genoeg

Alcohol = gezelligheid. Iets te vieren? Is het weekend? Ga je samen eten? Een drankje hoort erbij.

We lijken dat te denken. Nou komt gezelligheid volgens mij vooral omdat je samen bent. In mijn werk heb ik vooral met de schaduwkant van alcohol te maken: overmatig alcoholgebruik en verslaafde jongvolwassenen. Vaak zijn het jongeren met trauma's uit de kindertijd. Bijvoorbeeld door een vervelende scheiding of door pesten op school. Ze ontwikkelden manieren om met die trauma's om te gaan. En dan komen ze in aanraking met alcohol. Het eindigt vaak in alcoholmisbruik. Alcohol verdooft. Het voelt alsof je meer 'zelfvertrouwen' hebt. Grenzen vervagen en afhankelijkheid ligt op de loer.

Ik ben geen drinker. Maar ik ken als geen ander de gevaren van verslaving. Opgroeiende jongeren hebben een goed voorbeeld nodig. Hoe ga je op een gezonde manier met je problemen en gevoelens om? Is die basis er? Dan is het risico dat het misgaat kleiner.

Wat ontzettend belangrijk is, is dat je open en eerlijk met je kinderen over dit onderwerp praat. Wees ook eerlijk over je eigen alcoholgebruik. Jij kunt er mede voor zorgen dat je kind een eigen mening vormt en bewuste en gezonde keuzes maakt.

Ik kan het met een kopje thee of koffie ontzettend gezellig hebben op een feestje of in het weekend. Ik beveel het iedereen van harte aan. Je maakt alles bewust mee. Ik kan goed 'nee' zeggen en kom wel voor mezelf op. Maar het is niet vanzelfsprekend om 'nee' te zeggen als de rest alcohol drinkt. Dat zou het wel moeten zijn. Het is stoer om nee te zeggen tegen dingen die niet goed voor je zijn.

Er werd ooit als 'sociaal experiment' een studentenfeest met gratis bier georganiseerd. Alcoholvrij bier, maar dat wisten de studenten niet. Het was een fantastisch feest. Pas na een paar uur vertelden ze dat het bier geen alcohol bevatte. Het gaat dus ook om je eigen verwachtingen.

Wees je bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt voor jongeren in je omgeving. Laat zien dat je geen middelen nodig hebt om het gezellig te hebben. Dat zit namelijk tussen je oren. We zijn van onszelf al leuk genoeg.

www.latenwenuchterblijven.nl



VANUIT DE BUURT...

Toen wij begin 2020 officieel onze intrek namen in "de oude apotheek" aan de Voorstraat in Dirksland was het wel even wennen. Als "overkanters" waanden we onszelf de eerste tijd op Goeree toch wel vreemde eenden in de bijt. Dat werd nog versterkt door alle meningen en vooroordelen van onze familie en vrienden over het in hun ogen toch wel heel erg conservatieve Dirksland. Zouden wij ons daar wel thuis gaan voelen was de rode draad in hun vragen.

Wij hadden daar nog nooit over nagedacht. Voor ons was "de oude apotheek" het klus pand met potentie waar we naar op zoek waren, we zouden het met eigen handjes verbouwen, verkopen, ons pensioenpot je aanvullen en weer weg wezen.

Hoe anders is de situatie 4 jaar later. Onze verbouwing ligt al lang niet meer op schema maar dat vinden we ook niet meer belangrijk. We genieten van alles wat we al wel gereed hebben en verder genieten we vooral van de mensen de natuur en de mentaliteit op Flakkee. Of is het Goeree? Of Goeree-Overflakkee.... Hoe heerlijk is het om te ervaren dat de "menselijke maat" hier nog telt, dat mensen nog oog hebben voor elkaar, dat normen en waarden hier een vanzelfsprekendheid lijken te zijn. We voelen ons thuis hier en willen helemaal niet meer weg van dit mooie eiland.

Hoe vonden we het dan ook, dat schuin tegenover ons, in het oude pand van Sjaloom, een opvang voor dak- en thuisloze jongeren zou komen Natuurlijk werd er over gepraat in de buurt en natuurlijk was er enige terughoudendheid. Ook dat typeert de mensen op Flakkee.

Onze persoonlijke kennismaking met Kairos verliep op een hele spontane wijze. Tijdens een Corona voordeurs- koningsborrel op Koningsdag 2020, werd het idee geopperd om in de na-Corona tijd een buurtfeest te organiseren. 25 sept 2021 zou de datum worden en wij waren mede gestrikt om het te organiseren. Toen we deur aan deur uitnodigingen hadden verspreid en buurtgenoten persoonlijk hadden overgehaald om mee te doen bleek er verrassend genoeg ruime belangstelling.

Iedereen zou wat lekkers maken en meebrengen, het zou uiteindelijk een groot succes worden. Ik herinner me nog goed dat tijdens het opbouwen van de partytenten Bjorn als prille buur naar mij toe kwam met de vraag of de uitnodiging voor het buurtfeest ook voor de gasten van Kairos bedoeld was? Daar hoefde ik geen seconde over na te denken of ruggespraak over te houden.

Natuurlijk zijn ze allemaal welkom!!! Hij vertelde hoe een van de "gasten" al bezig was met het bereiden van een grote pan pompoensoep maar dat hij wel heel zenuwachtig was en zich af vroeg of zijn soep wel in de smaak zou vallen. Het bleek de lekkerste soep van het buffet te zijn! En de kok was apetrots dat zijn inbreng werd gewaardeerd. Schoorvoetend kwamen in de loop van het feest ook andere Kairos-gasten even buurten en heb ik ze persoonlijk een "naam badge" opgespeld en in persoonlijke gesprekken oprecht interesse getoond in hun situatie en ze op hun gemak gesteld.

Het was mooi om te zien hoe hun twijfel en terughoudendheid veranderde tijdens het feest en hoe het ze goed deed dat ze er ook "bij hoorden".



Ik herinner me ook nog hoe ik zelf in verlegenheid werd gebracht door enkele dames van Kairos, doordat een van hen mij zowaar liet twijfelen of ze zelf gast of begeleidster was. Ik voelde me er niet gemakkelijk bij maar gelukkig konden we er samen om lachen. Ik hield er leuke persoonlijke contacten aan over en spontaan boden de jongens mij ook aan te willen helpen als ik eens een handje nodig mocht hebben bij de verbouwing van ons pand. Top jongens, dat houd ik in gedachte!

Toen ik twee maanden later die hulp wel kon gebruiken en ik twee "matties" zag wandelen heb ik gelijk een afspraak met ze gemaakt en ze aangeboden om die help-avond bij ons te blijven eten.

Op de bewuste dag werden de mouwen opgestroopt en hebben de heren lekker gewerkt. Al was de specialiteit van een van beiden meer praten dan sjouwen maar dat werd door de ander gelukkig ruimschoots gecompenseerd. We bestelden uiteindelijk een heerlijk menu van "de Kaai" wat er bij de heren wel in ging na gedane arbeid.

Uiteindelijk hebben we nog een aantal uren gezellig gezeten en kwamen de mannen spontaan op de praatstoel terecht. Ze vertelden openhartig over hun eigen leven en hun situatie. Daar wordt je dan toch wel even stil van. Eigenlijk kun je je niet voorstellen hoe diep de jongens hebben moeten gaan. Het was mooi om de waardering van de jongens te voelen voor wat Kairos voor ze betekent en voor ze doet. Ze waren zich terdege bewust van het feit dat Kairos een laatste strohalm voor ze is en dat ze nogmaals een kans krijgen om samen met hun begeleiders hun leven weer op de rit te krijgen.

Maar na alles wat ze in hun leven hebben mee gemaakt is dat geen vanzelfsprekendheid. Het maakte indruk wat ze allemaal vertelden. Toen we enige tijd later spontaan werden uitgenodigd om even koffie te komen drinken bij Kairos lieten de beide heren trots hun eigen kamer zien en kregen we een rondleiding door het grote pand en uitleg bij het mooie werk van Kairos.

Wij zijn trots om een organisatie als Kairos als "buren" te hebben. We wensen jullie heel veel succes en hopen dat jullie nog veel jongeren herkansingen kunnen blijven bieden en dat ze die kansen steeds weer met beide handen aan zullen grijpen en uiteindelijk klaar zijn voor een volgende stap in hun leven. Mooi werk!!

Sam, Mieke, Theo.

RICHARD VERTELT

Richard zat in een lastige situatie. Soms maak je onverstandige keuzes waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Hij raakte

daardoor zijn huis kwijt en na het overlijden van zijn moeder kwam hij in een uitzichtloze situatie terecht.

"Toen ik in de winter in die stacaravan zat (zonder kachel), had ik een postadres nodig en zodoende wees iemand van Sjaloom me op Kairos. Op de Voorstraat 14 in Dirksland. Ik werd uitgenodigd voor het avondeten daar en dat waardeerde ik enorm. Eindelijk weer een lekker prakkie. Toen kwam Bjørn naar me toe en zei: dat appartement daar achterin komt binnenkort vrij, misschien is dat wel iets voor je.....

Maar ik moet eerst met me collega's overleggen. Wegkwijnend in de caravan kwam er het verlossende telefoontje.: Richard, je kan komen kijken of je het wat vindt en jaaaaaaa gelukkig kon ik weg uit dat stinkhok: dec 21 was de datum dat ik kon intrekken!!! Met kachel, met warme douche, een fijn bed, eigen keukenblokje erin...manmanman wat was ik BLIJ.

Ik kreeg me PBer (Loïs) aangewezen en die doet zovveeeeeeeeel voor me, (de rest v/h team ook hoor) financieel, werk gerelateerde dingen, afspraken in het ziekenhuis etc. Me gezondheid heb ik tijdens me werk de laatste 10 jaar compleet verwaarloosd/genegeerd, meerdere ambulancetripjes en opnames. Lichte TIA, extreem hoge bloeddruk etc. een paar keer kantje boord, maar gelukkig zit ik hier en word ik op allerlei manieren gesteund en geholpen. Het verlies van mijn moeder kan ik bijna onmogelijk verwerken en dat is lastig om toe te geven. Het team wat hier staat is fantastisch en helpen je op alle fronten, ALS je maar laat zien dat je wilt.

Momenteel ben ik aan het opknappen, fit zien te worden en gezonder te gaan eten en leven.

Had dit nooit aan zien komen maar ben ALLEMACHTIG blij dat deze oplossing bestaat"



STAGIAIRE AAN 'T WOORD

Wie ben je?

Mijn naam is Rita, ik volg de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ik hou van een uitdaging, daarnaast hou ik van koken en ben ik altijd leergierig om nieuwe dingen te leren. Ik vind het fijn om mensen te helpen.

Verder vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en hou ik van gezelligheid.

Welke taken doe je als stagiaire?

Een belangrijk onderdeel van mijn stage is het voeren van gesprekken met de bewoners. Ik luister naar hun verhalen, hun moeilijkheden en bied een luisterend oor. Ik hou me vaak bezig met het koken van maaltijden, het bestellen van boodschappen en het maken van menulijsten.

Elke donderdag komt de voedselbank, we ruimen dan alle boodschappen in de kast. De producten die wij niet gebruiken gaat naar Cherity re-use. een medebewoner die daar vrijwilliger is brengt deze daar naar toe. Tussendoor ben ik ook bezig met observeren en leren

Wat heb je geleerd tijdens je stage?

Ik heb wat meer geleerd over de presentiemethode. En welke gesprekstechnieken ik kan toepassen.

Kun je een leuke Kairos herinnering beschrijven ?

We hebben een uitje gehad met collega's en bewoners. We zijn wezen bowlen en steengrillen. Het is leuk om te zien dat iedereen fanatiek mee doet en plezier heeft. Waar ik ook van kan genieten zijn de spelletjes avonden, zo hebben we van de week 30 seconds gespeeld we hebben enorm gelachen met elkaar.

Wat zou volgens jou anders mogen in de zorg?

Persoonlijke benadering, ik merk dat er soms een zekere afstand is tussen cliënten en zorgverleners, en dat is iets wat ik graag anders zou willen zien. Wat ik zou willen zien is dat er niet alleen vanuit medische behoeften word gekeken, maar ook wie ze zijn als individuen en waar ze vandaan komen. Bij Kairos heb ik gezien dat de gasten centraal staan en dat dit wel persoonlijk kan.

Hoe kijk je naar je toekomst?

Het einde van mijn opleiding is in zicht, ik ben vastbesloten om mijn bijdrage te leveren aan kwetsbare mensen, zodat zij weer een plek kunnen vinden in de maatschappij.



ANONIEM: INTERVIEW MET GAST VAN KAIROS

Hoe lang verblijf je bij Kairos?

Vanaf oktober 2023

Wat maakte dat je dakloos raakte?

Dat begon denk ik met uitlenen van geld aan een familie lid, dat geld kreeg ik niet terug. Toen had ik geen financiële buffer meer toen ik hem zelf nodig had. Eerst kon ik wat kleine rekeningen niet direct betalen, Maar dat stapelde al snel op. Tot het moment dat ik mijn ogen er voor ging sluiten waardoor het heel snel opliep.

In die tijd was ik ook depressief en was gespannen door de oplopende schuld. Ik ben toen veel gaan drinken. Ik hield dat allemaal geheim voor mijn vriendin waar ik mee samenwoonde. Maar mijn vriendin merkte aan mij dat het niet goed ging en dat ik te veel dronk.

Door de schulden moesten we ons huis verkopen. Toen waren er zoveel problemen en spanningen in mijn relatie dat die ook stuk ging.

Mijn vriendin vertrok naar haar ouders. Maar ik had geen plek. Toen kon ik een tijd bij mijn broer en zijn gezin blijven, maar ik voelde me daar vreselijk in de weg lopen. En dat was ook maar voor tijdelijk. Toen hoorde ik via een kennis van mijn broer over Kairos. Ik was echt op een dieptepunt en heb gebeld, diezelfde week kon ik terecht voor een gesprek. Na een week of drie kon ik terecht.

Heb je tijdens je verblijf inzichten opgedaan?

Ik heb wel dingen over mezelf geleerd. Bijvoorbeeld dat ik eerder om hulp mag vragen. Ik ben er ook wel achter gekomen dat er in Nederland meer hulp mogelijk is dan ik dacht, als je ergens aanklopt.

Hoe vind je het om bij Kairos te verblijven?

De eerste drie weken vond ik het best zwaar. Daarna ging ik me beter voelen en daardoor werd het ook makkelijker. Ik besepte me ook dat het wel fijn is dat er zoiets als Kairos bestaat. En ook dat het hier op het eiland is, want dan kan ik gewoon regelmatig mijn familie zien.



Wat zou volgens jou wel anders mogen in de zorg?

Dat het allemaal wel wat sneller en overzichtelijker mag, er zijn zo veel en lange wachtrijen en je wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Hoe kijk je naar de toekomst?

Ik hoop vanaf hier een huurwoning te krijgen en ik krijg binnenkort een bewindvoerder die me helpt bij mijn financieen. Bij die huurwoning krijg ik dan ook ambulante begeleiding. Ik vind het wel een prettig idee dat ik dan wekelijks kan bespreken hoe het gaat.

Kairos

(kai-ros)

(n) A perfect, delicate, crucial moment; a time when conditions are right for the accomplishment of a crucial action or decision.

SAMENWERKING TUSSEN KAIROS EN ONTMOETING ONDERTEKEND

Begin februari is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de bestuurders van stichting Kairos en stichting Ontmoeting. Een logische stap omdat er in de praktijk al intensief wordt samengewerkt. We kunnen nu nog beter gebruik maken van elkaars expertise en netwerk. En kunnen bijvoorbeeld makkelijker informatie uitwisselen.

Kairos en Ontmoeting zijn er voor bank/buitenslapers en jongeren of jongvolwassenen met complexe problematiek op Goeree-Overflakkee. Ontmoeting en Kairos merken, vanuit hun ervaring in de praktijk op het eiland, dat er behoefte was aan hulp en onderdak op het eiland.

Met Kairos als maatschappelijke opvang op het eiland, de uitbreiding van veldwerk en ambulante begeleiding vanuit zowel Kairos als Ontmoeting vanaf dit jaar, ontstaat er een sluitende keten en kunnen we meer betekenen voor inwoners van Goeree-Overflakkee.

Kairos heeft ook samenwerkings-overeenkomsten met

Stichting GOED voor GOED en Pameijer.

NIEUWE KEUKEN VOOR STICHTING KAIROS

Dankzij onder andere de gift van het Nipius Roos Fonds heeft Kairos een prachtige nieuwe keuken waarin we iedere avond gezamenlijk met onze gasten een goede maaltijd kunnen bereiden en nuttigen. Namens alle collega's en gasten... Ontzettend bedankt!





FOTO: DINGENA MOL

VROUWEN OPVANG

Brainstormsessie en kennisoverdracht opvang voor kwetsbare jonge vrouwen op Goeree-Overflakkee

Naar aanleiding van de onderstaande uitnodiging van Stichting Kairos & Stichting Ontmoeting heeft op 5 april om 19:00 bij Kairos, Voorstraat 14 in Dirksland een eerste brainstormsessie plaatsgevonden in verband met de wens om op Goeree Overflakkee opvang voor vrouwen te realiseren.

Binnen stichting Kairos en stichting Ontmoeting hebben we de afgelopen jaren regelmatig contact gehad met kwetsbare jonge vrouwen op Goeree-Overflakkee die eigenlijk (tijdelijk) uit hun situatie gehaald zouden moeten worden of een veilige (stabiele) woonplek nodig zouden hebben.

Op Goeree-Overflakkee zijn daar eigenlijk geen mogelijkheden voor, maar ook daarbuiten valt deze doelgroep vaak tussen wal en schip.

In een enkel geval hebben we binnen Kairos tijdelijke opvang aangeboden aan deze dames. Dat is soms kiezen uit twee kwaden. Want in de praktijk blijkt vaak dat jonge vrouwen gebaat zijn bij een andere, veiligere setting dan de opvangvoorziening die stichting Kairos op dit moment kan bieden. Maar er is nog niet zoiets op Goeree-Overflakkee aanwezig. Een plek waar ze zich volledig kunnen focussen op hun eigen herstel en ze weer in hun eigen kracht gezet kunnen worden.

We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over wat er nodig zou zijn om op Goeree-Overflakkee opvangmogelijkheden te realiseren, welke doelgroepen er zijn, wat onze wensen per doelgroep is en hoe we hier met elkaar handen en voeten aan zouden kunnen geven. Want vrouwenopvang is een breed begrip. Er zat veel energie in deze bijeenkomst! Wordt vervolgd!

Wil je meedenken meld je aan: bjorn@stichtingkairos.nl

Sinds de start heeft Kairos 47 verblijfstrajecten aangeboden.

CIJFERS 2023

In het jaar 2023 hebben unieke individuen bij Kairos verbleven.	29
zijn er doorgestroomd naar een eigen woning	4
verblijven er nog bij Kairos	9
zijn er doorgestroomd naar een afkickkliniek en safehouse	5
zijn beschermd gaan wonen	2
hebben onderdak gevonden in hun eigen netwerk.	7
zijn doorgestroomd naar een andere opvang	2
De crisiskamer is op enkele dagen na de het hele jaar vol geweest.	346
Aantal buiten de deur contacten met kwetsbare jongvolwassen	118
unieke briefadreshouders in 2023	35
Aantal ambulante hulpverleningstrajecten	10
personen winteropvang geboden.	2
Aantal unieke advies of hulpaanvragen van instanties en particulieren	64

WWW.STICHTINGKAIROS.NL

ZO KORT ALS

MOGELIJK

ZO LANG ALS

NODIG

**Voorstraat 14
3247 CE
Dirksland**

tel: 0619603176

Mail: info@stichtingkairos.nl